

## Jan Boom

Jan Boom, geboren te Maashees op 30 november 1912, is in Cuijk -eigenlijk beter gezegd Katwijk- bekend geworden door zijn werk op de pont van Katwijk naar Mook vice versa.

Op 10 maart 1946 is hij begonnen op de veerpont van de heer Fest, eigenaar van de pont.

Voorheen was hij van 1931 tot 1946 werkzaam op een sleepschip.

Hij is begonnen op de kabelpont God met Ons II en later op de vrijvarende pont God met Ons III. In de loop van die jaren heeft hij verschillende ervaringen gehad op zijn boot.

Bijvoorbeeld toen hij te laat tot de ontdekking kwam dat hij de koningin liet betalen voor de overtocht.

Met de kabelpont was het hard werken, vooral als veel afval de Maas kwam afzakken.

Met de vrijvarende pont is het beter geworden.

Ook op zondag bleef de pont gewoon in bedrijf, men lette toen niet op arbeidstijden.

Overigens was hij niet te beroerd om als jonge meisjes uit Katwijk naar de kermis in Groesbeek gingen op hun terugkomst te wachten ook al was dat ver na middernacht. Dat typeerde deze bijzondere en vriendelijk man, iets wat ook gememoreerd werd



door zijn werkgever toen hij op 10 maart 1971 25 jaar werkzaam bij de firma Fest te Mook.

Hij heeft dus, tot hij op 30 november 1977 de leeftijd van 65 jaar bereikte, 31 jaar in Katwijk op de pont gewerkt.

Hij is overleden te Katwijk 26 november 1980.