

Personen

Susanne van den Akker

Zuster Benilda is geboren op 18 januari 1912 te Heesch en in de leeftijd van 19 jaar ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Liefde.

Zij volgde een opleiding tot kleuterleidster en heeft in diverse plaatsen in het Brabantse gewerkt. Te noemen zijn Tilburg, Made, Oss, Budel, Helmond, Grave en tenslotte in Cuijk. Zij werd hoofdleidster van de kleuterschool Marlou, nu de Nienekes, aan de Helwigstraat.

In de tussentijd hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in het onderwijs. Na 18 jaar daar werkzaam te zijn geweest nam zij op 27 juni 1975 afscheid van deze school.

Bijzonder is dat aan haar toestemming werd gegeven om op die dag op het schoolplein een afscheidsvuur te stoken. Op 9 mei 1991 vierde zij haar diamanten kloosterjubileum, maar in de tussentijd heeft zij nooit stilgezeten.

Zij was voorzitter van de bewonerscommissie van Maartenshof, bestuurslid van de ouderenvereniging en zong zij nog bij



het bejaardenkoor.

Maar bovenal was zij een vraagbaak voor de ouderen in Cuijk. Om die redenen ontving zij op 10 mei 1991 uit handen van wethouder J.Hagens de Bronzen Leeuw van de gemeente Cuijk. Zij is overleden op 18 augustus 2001 in Moergestel, 89 jaar oud.