

Franciscus Arnoldus Godefridus Beelen

Op 4 oktober 1915 werd -zoals later is gebleken- een bijzonder man geboren, Franciscus Arnoldus Godefridus Beelen. Na zijn jeugd begon hij aan de opleiding onderwijzer. In 1934 slaagde hij voor zijn onderwijzersdiploma en niet lang daarna in 1937 werd hij benoemd als onderwijzer aan de lagere school in Vianen. In die periode leidde hij ook nog een jongenskoor en of dat nog niet genoeg was, hield het kerkkoor er ook nog een directeur aan over. Op 1 augustus 1946 ging Dhr. Beelen werken op de Aloysiusschool aan de Kaneelstraat in Cuijk, de vroegere Fraterschool voor jongens. Na zijn akte LO Duits behaalde hij in 1947 ook nog zijn akte LO Engels. Het verbaasde niemand dat dhr. Beelen in 1952 benoemd werd als leerkracht aan een door de Fraters nieuw opgestarte jongens-Uloschool. Dhr. Beelen en de directeur, beiden in het bezit van de lesbevoegdheid, startten met een eerste en tweede klas. Toen de school zich uitbreidde, spitste dhr. Beelen zich met name toe tot het lesgeven van Duits en geschiedenis. Als geen ander kon hij de lessen geschiedenis boeiend maken. En als



je eenmaal de Duitse rijtjes bij hem had geleerd, vergat je ze nooit meer.

In 1967 werden de meisjes-Uloschool en de jongens Uloschool samengevoegd tot een Mavo-school, een nieuwe ervaring waar dhr. Beelen geen moeite mee had. De resultaten die zijn leerlingen behaalden, mochten er zijn. In 1974 werd de Mavo samen met de Havo-dependance van het Elzendaalcollege omgezet in een nieuwe scholengemeenschap Havo-Mavo: het Merletcollege. Hier ging dhr. Beelen naast de Mavoleerlingen ook Duits geven aan HAVO- en Atheneumleerlingen. Wie van dhr. Beelen les heeft gehad zal het niet snel vergeten.

Enkele uitspraken van leerlingen die les van hem hebben gehad:
"Streng doch rechtvaardig; hij eiste veel van je, maar je leerde er ook een hoop van."

Tijdens de viering van zijn 40-jarig jubileum als leerkracht, werd dhr. Beelen onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Naast zijn schoolactiviteiten ontplooidde hij zich enige tijd als regisseur bij de plaatselijke toneelvereniging 'De Ghesellen van Sint Maerten'. In 1965 is dhr. Beelen penningmeester geworden van de MIAM, de missieactie St. Martinus, een comité dat geld inzamelde voor Cuijkse missionarissen. Dhr. Frans Beelen is op 10 december 1994 overleden. Hij was gehuwd met mevr. Leni Marinus (4 november 1919 - 26 december 1989).



Tijdens de Nacht der Spitsen in 1976
(links dhr. Louk Hombergen)