

Tien Bueters



In de verhalenreeks bijzondere personen deze week aandacht voor ex-gemeenteopzichter M.F. Bueters. De heer Bueters is geboren op 22 december 1907 in Cuijk. Hij kreeg de doopnamen Martinus, Franciscus mee maar in het Cuijkse is hij waarschijnlijk beter bekend onder de roepnaam Tien. Op 23-jarige leeftijd, eind 1930, trad hij in dienst van de gemeente Cuijk in de functie van gemeenteopzichter bij de dienst gemeentewerken. Hiermee zette hij een familietraditie voort, want zijn vader en daarvoor zijn grootvader, had jaren lang diezelfde functie van gemeenteopzichter vervuld. En dat Tien deze functie met veel inzet en verve zou gaan vervullen moge blijken uit de woorden van de toenmalige burgemeester L. Jansen die hem in zijn zilveren jubileumtoespraak roemde om zijn inzet, werklust, collegialiteit en vooral ook om zijn leiderschapskwaliteiten. Volgens de burgemeester waren deze eigenschappen des te opvallender als in aanmerking werd genomen wat Tien hiervoor allemaal had moeten doen. Hij heeft zich veel kennis eigen moeten maken en vele moeilijkheden en problemen moeten overwinnen in de snel groeiende gemeente om uit te kunnen groeien tot de veelzijdige gemeenteopzichter, die de jubilaris op dat moment was. Ondanks de werkdruk en dankzij het grote aanpassingsvermogen heeft Tien altijd zijn kalmte en vriendelijkheid weten te bewaren aldus burgemeester Jansen.

Bij het 40-jarig ambtsjubileum op 4 november 1970 worden dezelfde loftuigen gesproken en dezelfde karaktereigenschappen aangehaald

door de dan zittende burgemeester Van Zwieten. Deze roemde opnieuw de leidinggevende kwaliteiten waarmee de jubilaris leiding had gegeven aan het personeel in tijden van crises en in het bijzonder tijdens de oorlogsjaren, toen om wat voor reden dan ook het personeelsbestand alsmear groeide. Diezelfde avond werd hij ook nog eens gehuldigd door harmonie Gaudete in Domino, die hem een serenade kwamen brengen vanwege zijn erelidmaatschap van de muziekvereniging. Naast zijn functie van gemeenteopzichter was hij inmiddels ook marktmeester geworden in welke functie hij zich bezig hield met het innen van de marktgelden. De jubilaris werd in Cuijk een begrip vanwege zijn probleemoplossend vermogen want bij moeilijkheden werd onmiddellijk contact gezocht met hem onder het mom van Tien Bueters weet wel raad. Hij is ook wel eens het 'wandeland archief' van de dienst gemeentewerken genoemd.

Zijn brede interesse blijkt ook uit het feit dat hij altijd betrokken was bij bijzondere gebeurtenissen. Zo was hij elk jaar betrokken bij het vee inscharen in het gemeentebroek, wat altijd moest gebeuren in een koud en somber jaargetijde, de herfst, hetgeen veelal besloten werd met een stevige borrel bij Maassen in St. Agatha. Ook op feesten was hij een gewaardeerde kracht en heeft 'Den Bueter' vele feesten opgeluisterd met zijn voortreffelijke voordrachten. Op 5 augustus 1971 tenslotte werd onze Tien ook nog eens gehuldigd vanwege zijn 40-jarig jubileum bij de Cuijkse vrijwillige brandweer als bevelvoerder. Hij ontving toen in café 'De Posthoorn' een medaille en de daarbij behorende oorkonde namens de Kon. Ned. Brandweervereniging en de Ned. Ver. Van Brandweercommandanten. Op 27 december ten slotte kwam er een einde aan zijn succesvolle carrière toen de heer Bueters, in een mix van ernst, weemoed en humor, afscheid nam van de gemeente en zijn collega's in restaurant 'De Beurs'. Na nog bijna 13 jaar van zijn pensioen te hebben genoten, overleed hij op 27 juni 1984 te Nijmegen.