

De 'laatste' Aloysiusschool

De Aloysiusschool

is de bijna vergeten naam van een school in het centrum van Cuijk, bij veel inwoners misschien zelfs een volstrekt onbekende naam.

Het was de naam van de oudste school, die nog in het centrum stond. De Aloysiusschool was onlosmakelijk verbonden met de Fraters van Tilburg, die zich in 1888 in Cuijk vestigden. Hieraan ging wel het een en ander aan vooraf.

De gehele geschiedenis staat op de website bij: 'Fraterhuis'.



Het schoolgebouw

De 'eerste' Aloysiusschool werd gebouwd in 1888 en stond onder leiding van de Fraters van Tilburg. Het groeiende aantal leerlingen noopte steeds tot uitbreiding.

Voor de grote nieuwbouw in 1952 was de oude Aloysiusschool al viermaal verbouwd.



De hoofdingang



De inzegening

Op 5 november 1952 werd de nieuwbouw van deze jongensschool ingezegend door pastoor Petrus Maria Joseph van den Acker, onder de wat oudere Cuijkenaren een bekende naam.



Pastoor van den Acker

Waar later de gymzaal stond, stond vroeger een oude bierbrouwerij.



*Inzegening
(op de
achtergrond de
brouwerij)*

De hoofden der school (directeuren), vanaf november 1952 tot aan de sluiting op 1 augustus 1983, waren achtereenvolgens:
Fr. Roland (jan.'46 'oude' Aloysiusschool - sept.'64),
Fr. Johan Baptist (tot aug.'69) en dhr.
Frans van Lankveld (tot aug.'83)

Van oudsher had de school een zeer goede naam. Het Chrysostomuslyceum (later Elzendaalcollege) in Boxmeer en het Canisiuscollege in Nijmegen hadden graag leerlingen van deze school. Later gingen de meeste leerlingen naar het Merletcollege in Cuijk, dat inmiddels geopend was. De aanvankelijke onstuimige groei van het aantal leerlingen nam af met de komst van de nieuwe wijken De Valuwe en Padbroek. Om die reden volgde een samenvoeging van de Aloysiusschool en de Chriko (Christus Koning) school. Later werd daaraan nog de kleuterschool Marlou toegevoegd. Voor de drie samengevoegde scholen moest een naam bedacht worden en dat werd heel toepasselijk 'De Triangel'. Ook deze naam is intussen in de vergetelheid geraakt. Directeur werd dhr. Rene Siroen, die al directeur was van de Chriko-school. (Interessant detail: dhr. Siroen was ooit leerling op de 'oude' Aloysiusschool; op onderstaande foto net achter de jongen op de voorgrond.) Weer later fuseerde De Triangel met De Zevensprong in Padbroek en enige tijd later werd de Martinusschool uit Katwijk erbij gevoegd.



Rene Siroen, jongen schuinlinks boven © teken

In 2012 heeft het college van B en W besloten het voormalige schoolgebouw te slopen, omdat de veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden en onder andere de verwarmingsinstallatie sterk verouderd was. Een stuk Cuijkse historie ging hiermee verloren.

Het gebouw had nog twee waardevolle kunstzinnige objecten: een beeld de H. Aloysius (boven de hoofdingang) van de Cuijkse steenhouwer Theo Smits en een glas-in-loodraam met de beeltenis van Sint Martinus, van de Gennepse kunstenaar Frans Smeets.



Het beeld van de H. Aloysius boven de hoofdingang



Het glas-in-loodraam met St. Martinus

Na de sloop van de school is het beeld van de H. Aloysius opgesteld bij de FotoArchiefDienst en het glas-in-loodraam is, na de restauratie, terug in Cuijk en hangt nu in de Martinuskerk.
Zo blijven belangrijke herinneringen zichtbaar voor de komende generaties.

Cuijk, februari 2015