

Dorp Cuijk in 1900



Helaas, deze foto is verleden tijd. Als enige staat de toren er nog, zodat u Cuijk er nog wel uit kunt halen. Het meeste gebouwen op deze foto zijn echter helaas verdwenen.

En de gebouwen die er nog staan, kunt u op deze manier niet meer aanschouwen; er is "iets" tussengekomen. Dat "iets" is de provinciale weg richting Oeffelt, aangelegd in de zestiger jaren, ook wel Maasboulevard genoemd.

De kerk is al in 1912 gesloopt en daarvoor kwam de neo-gothische kerk in de plaats.

Mede door de aanleg van die provinciale weg is het gebouw, in het midden van de foto, verdwenen. Dat gebouw was het gemeentehuis aan de Maasstraat; de straat waarin u min of meer inkijkt. Van het gemeentehuis bestaat alleen nog het beeld van Jan van Cuijk, dat boven in een nis van dat gebouw stond.

Het beeld heeft, na een grondige restauratie, een plaats gekregen in het gebouw van de FAD.

Terug naar bovenstaande foto, een opname uit 1910.

Als u Cuijk zo stil en dromerig aan de Maas ziet liggen, kunt u zich bijna niet voorstellen dat de plaats later zo is uitgegroeid tot wat men ooit het "oord van energie" noemde. Juist die expansie heeft ervoor gezorgd dat veel van wat er op de foto staat verdwenen is.

Toch kan men zich afvragen of dit alles zo had moeten gebeuren. Bijvoorbeeld of de weg niet elders aangelegd had kunnen worden.

Echter, gedane zaken nemen geen keer, Cuijk ligt niet meer direct aan de rivier

Cuijk, februari 2015

De Heemkundegroep van het FAD

