

# Homburg



Als men de geschiedenis van de firma Homburg leest, ziet men dat het bedrijf niet alleen bloeiende, ook minder goede perioden doormaakte, zoals dat bij elk bedrijf wel eens voorkwam. Ondanks de minder goede perioden had men toch steeds het volste vertrouwen in de toekomst.

Na elke tegenslag ging men weer vol goede moed aan de slag. Dit blijkt ook weer uit bijgaande foto uit de jaren zeventig.

Heel in het kort wordt de geschiedenis van dit bedrijf weergegeven.

De firma Jonges-Homburg uit Haarlem, kwam op 7 november 1949 naar Cuijk. Er werd een fusie aangegaan met de firma De Wijze en Brinke. De naam werd veranderd in Firma N.V. Jonges-Homburg-De Wijze en men begon met 60 personeelsleden. Het bedrijf groeide heel snel en al in 1951 werd het nieuwe fabriekscomplex feestelijk geopend. De oorspronkelijke oppervlakte van 3000 m<sup>2</sup> was vergroot naar 7000 m<sup>2</sup>. Onder de bezielende leiding van Simon Homburg bleef het bedrijf groeien.

De jaren zestig kenden een krappe arbeidsmarkt.

Er kwam een grote personeelswerving in Friesland en ook in het buitenland moest men personeel werven.

In 1963 kwamen de eerste Spanjaarden, gevolgd door Joegoslaven. In 1970 waren er bij de firma Homburg in Cuijk 1000 werknemers in dienst, waarvan 264 Spanjaarden en 120 Joegoslaven.

De zaken gingen zeer goed en ook de productie bleef stijgen. Burgemeester van Zwieten slachtte in 1963 het 100.000e varken, in 1968 waren dit er al 250.000.

In 1969 haalde men een productie van 20.000 varkens per week.

Er waren echter ook tegenslagen, zoals de grote branden in 1969 en 1971 en niet te vergeten de varkenspest in 1974. Hierdoor kwamen minstens 300 man tijdelijk zonder werk te zitten en dat was voor het bedrijf een enorme financiële strop.

Toch werd op grootse wijze in 1974 het zilveren jubileum gevierd in De Vereniging in Nijmegen.

Er werden 7 jubilarissen gehuldigd die vanaf het eerste uur in dienst waren: W. Barten, A. Baard, K. Jonges, J. Vervoort, L. de Wijze, W. Blok en H. Hermans.

In 1977 nam de heer S. Homburg afscheid van zijn nog steeds bloeiend bedrijf.

De jaren tachtig werden al veel moeilijker door saneringen in de vleesverwerkings-industrie. Het ene 'slachtoffer' na het andere werd overgenomen o.a. in Wijhe, Goor, Olst en Wilp.

Ook Fomeva, het varkensfokbedrijf in Vianen, kreeg het heel moeilijk. Concurrentie werd hard. In 1983 slaat opnieuw de varkenspest toe, dit veroorzaakt dus opnieuw forse verliezen. In het 1984 ging mede-oprichter en directeur L. de Wijze met pensioen. Donkere wolken hingen boven het bedrijf. Nieuwe directeuren volgden elkaar snel op met als gevolg: steeds weer nieuwe plannen, een kleine opbloei van het bedrijf, nog grotere verliezen, grote onrust bij het personeel en weer ontslagen.

Het einde van de firma Homburg was nabij. Het uiteindelijke resultaat was de overname van het bedrijf in 1993 door de Firma Boveco uit Boekel, de moedermaatschappij van Homburg-Boekos.

In 2009 zijn de fabriekspanden gesloopt en ligt het voormalige Homburg terrein braak, wachtend op een nieuwe bestemming.

Cuijk, februari 2015  
De Heemkundegroep van het FAD

(FotoArchiefDienst. All Rights Reserved.)