

'De Maaskanters'



'De Maaskanters', een naam die in Cuijk bijna niemand meer kent. Toch was het eind vijftiger jaren een hele actieve vereniging in onze gemeente. De leden van wandelclub 'De Maaskanters' gingen regelmatig het gehele jaar door naar diverse plaatsen in de regio om hun kilometers te lopen.

Deelnemen aan een wandelmars in b.v. Uden, Volkel, Zeeland of Grave was echter in die tijd niet zo eenvoudig als tegenwoordig.

De leden van 'De Maaskanters' moesten in alle vroegte uit de veren en zich melden bij het clubhuis café Royal. Ook bij kou, regen of wind ging men op de fiets naar de diverse wandelplaatsen, in de hoop dat het weer die dag beter zou worden.

Als men dan na 6 uur wandelen moe was, moesten zij weer op de fiets terug naar Cuijk. Maar behalve zelf wandelen, organiseerden zij ook elk jaar een eigen mars. Wandelaars van de diverse zusterverenigingen kwamen dan naar Cuijk.

Helaas, enkele jaren voordat de wandelclub 'De Wami's' werd opgericht, ging wandelclub 'De Maaskanters' ter ziele.

Op bovenstaande foto uit 1961 staan de leden van deze club, die gehuldigd werden voor hun deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hierop staan de volgende personen:

Staande van links naar rechts:

- Joep Albers,
- Gijs van Bergen,
- Piet Werts,
- Jeanne Kuenen,
- P.v.d.Voort (uit Bergen) ,
- Piet Radt,
- Piet Pistorius,
- Wiel Kuenen,
- Arie v. Raaij,
- Adje Jacobs,
- Boy Roelofs.

Zittend van links naar rechts:

- Toon Pistorius,
- Jan Arts,
- Tien v.d. Berg,
- Piet Jansen.

De FAD heemkundegroep
 Maart 2015