

# Marokkaanse Moskee



*Marokkaanse Moskee, aan de Grotestraat in Cuijk.*

*"Nu hebben we een imam, maar geen moskee", was de kop van een artikel in de krant van 21 oktober 1987.*

*"Vier jaar hebben wij de huur van een moskee betaald zonder dat wij een imam hadden, nu hebben wij een imam en is de kans groot dat wij geen gebouw hebben".*

Per 31 augustus 1988 was het huurcontract door de eigenaar van een pand aan de Lange Beijerd, waar toen zowel Marokkanen als Turken hun moskee hadden, opgezegd. Voor beide groepen ontstond er een groot probleem. Voor de Marokkanen was dit probleem het grootste omdat zij er binnen een jaar uit moesten, terwijl de Turken nog een jaar langer gebruik mochten maken van de gehuurde ruimte.

De Marokkaanse gemeenschap zat echter niet stil.

Na enkele maanden zoeken was er een ruimte gevonden op de hoek Grotestraat/Het Zand. Koopsom fl. 120.000,-.

Deze kosten, plus de verbouwkosten, de inrichting van het gebouw en het onderhoud van de iman, waren te veel voor de Marokkaanse gemeenschap in Cuijk, die slechts vijftig gezinnen telde.

De gemeente stelde geen subsidie ter beschikking, dus moesten er andere wegen gezocht worden.

Er werden acties op touw gezet en er werd een beroep gedaan op kerken, banken en het bedrijfsleven.

Een huis aan huis collecte in Cuijk bracht fl. 4.000,00 op. Ook werd steun gevraagd aan andere moskeeën in Nederland en ontvangen.

Met deze steun en de grote zelfwerkzaamheid van de Cuijkse Marokkanen, kon in 1989 al gebruik worden gemaakt van de nieuwe gebedsruimte.

De FAD heemkundegroep  
 Maart 2015

(FotoArchiefDienst. All Rights Reserved.)