



Cafe 't Wiemeltje



Voor de inwoners van Vianen is de naam 't Wiemeltje of De Wiemel zoals het ook genoemd werd, heel bekend. Het was de naam van een heel bekende en gezellige dorpscafe in Vianen. Bij de fotoarchiefdienst Cuijk hoort deze cafe helaas bij de categorie verdwenen gebouwen. Deze cafe stond vooraan in de Franssenstraat, links bij de uitgang van de fietstunnel Cuijk-Vianen. Maar niet alleen in het cafe was het vaak gezellig, ook buiten het cafe was er vroeger en vooral in de zomermaanden, het nodige vertier. Zo lezen we in De Echo van 2 juni 1908 dat bij cafe Hendriks (De Wiemel) onder grote belangstelling het koningschieten had plaats gevonden. Deze was georganiseerd door scherpshutters-vereeniging "Onderling Kunstgenot". Een hevige strijd waar prachtige series punten werden geschoten. Maar behalve het schieten van de scherpshuttersvereniging was cafe 't Wiemeltje in de wijde omgeving ook bekend om de beugelbaan. Beugelen is tegenwoordig een minder bekende sport, maar vroeger was er in Brabant voor deze sport veel belangstelling. Op de diverse beugelbanen werd er dan fel gestreden om de prijzen. Ook op de beugelbaan bij 't Wiemeltje in Vianen. In een advertentie lezen wij de volgende aankondiging. Op zondag 24 juni 1924 prijsbeugelen, om een vet schaap, bij cafe 't Wiemeltje. Maar ook later hebben de verschillende eigenaren van dit cafe op hun manier steeds hun best gedaan om het voor de inwoners van Vianen aantrekkelijk te maken en natuurlijk ook om er zelf een cent aan te verdienen. Zo lezen we in de diverse advertenties, over de vele dansavonden en disco-avonden maar ook over de

jeugddisco-middagen die er zijn gehouden. Verder dat er behalve een cafe ook een cafetaria en later een eetcafe in 't Wiemeltje gevestigd was. Men kon er fonduen bij candlelight en dineren a carte. Men kon er kiezen uit zeventien hoofdgerechten en zeventien soorten bier. Er was zelfs ook nog een ruime variatie aan pannenkoeken verkrijgbaar. Helaas, zoals wij hierboven al schreven cafe 't Wiemeltje hoort bij de categorie verdwenen gebouwen. In oktober 1985 is Disco-Bar De Wiemel zoals toen de naam was, grotendeels uitgebrand. De plannen die er toen waren om het pand te herbouwen, zijn nooit doorgegaan.